

60 Jaar Televisie



ALS ER ÉÉN HUISHOUDELIJK OBJECT IS DAT MEER PANNENKOEKEN MAAKT DAN MOEDER DE VROUW, DAN IS HET DE TELEVISIE. HANS VAN DER TOGT, TERROR JAAP, RON BRANDSTEDER: ZESTIG JAAR TELEVISIE BLIJKT DÉ BROEDPLAATS VOOR BEROEPSPANNENKOEKEN. DUS HIERBIJ OVER ZES STREKKENDE PAGINA'S: DE GROOTSTE FLENZEN VAN TEEVÉÉ!

TEKST: CHRIS RIEMENS
BEELD: ANP



Ad Visser

LEEFTIJD: 64 JAAR
CLAIM TO FAME: TOPPOP

Ad Visser is zo iemand waarvan je denkt: 'Ad Visser... wie is Ad Visser ook alweer?', maar dan zie je een foto van Ad Visser en denk je: 'O ja, Ad Visser'. Ad Visser is de man die met viefmaster op de neus, kwibuskapsel op het hoofd en clowneske jaszjes om de schouders vijftien jaar lang 'de nationale hitparade' *Toppop* presenteerde. Hartstikke enig, maar Ad is na zijn afscheid bij *Toppop* het spoor een beetje bijster geraakt. Ad vond een nieuw spoor. Het pannenkoekenspoor. Ad wordt seksgoeroe. En seksgoeroes, die vinden wij een beetje eng (bezoek advisser.nl maar 'ns, het eerste wat je daar hoort zijn griezige geluiden). Maar Ad neemt het heel serieus. Hij schrijft boeken, geeft trainingen én Ad neemt cd's op. Het begint met *Brainsessions* deel één en twee, maar het hoogtepunt is toch wel de *The Kamasutra Experience*: een cd die tot doel heeft 'de geest te verruimen en de seksbeleving naar een hoger niveau te tillen'. Onze cd-collectie heeft 'ie nooit gehaald. Een voorbeeld van Ads vage zweverigheid? Nou vooruit, hier één van Ads wijsheden: 'Je kunt door concentratie en training een orgasme krijgen in je keel, boven in je borst, rond je navel en in je hoofd. Daar kun je jezelf voor trainen en op een dag lukt het.' Oké dan! Van *Toppop*-held naar zweverige tantrapannenkoek. Ad heeft het geflikt. Wij zijn effe trainen voor een keelorgasme.

Wetenswaardig feitje: Op De Nacht van de Filosofie in 2004 bracht Ad de eerste delen van *De Parade Van De Hemelse Tragedie* ten gehore, een gedicht over het zoeken van de mens naar geluk en grip op het leven. Hij zette de 1.050 verzen op muziek en zo ontstond een lied van 8 uur en 42 minuten. >



Terror Jaap

LEEFTIJD: 29 JAAR
CLAIM TO FAME:
DE GOUDEN KOOI

Jaap Amesz, aka Terror Jaap, is een dikke, vette spekkenkoek. We leerden hem kennen als viezerik pur sang en kweldivel eerste klas in het omstreden programma *De Gouden Kooi*. De ene helft van 't land vindt hem geniaal, de andere helft walgt van Jaap. Om je geheugen wat op te frissen enkele wapenfeiten van Terror Jaap op een rij: Jaapie kotste het hele huis onder om daar vervolgens in te gaan rollebollen. Hij stak stinkbommen af op een

bruiloft en Jaap gooide een vuilnisbak leeg op het bed van een medebewoner. Om van zijn verbale terroristische kweldivelacties tegenover medebewoners nog maar te zwijgen. Vunzig, maar dat was toch *part of the game*. En het had succes. Hij won immers het programma en de bijbehorende 1,3 miljoen euroknaken. Weet je nog hoe hij won? In de week voor de finale zei weldoener Jaap dat hij de helft van zijn prijzengeld aan een goed doel zou schenken. Stichting Aap werd uiteindelijk Stichting Jaap. 'Als ik dat lulverhaal niet had opgehangen, had ik het spel verloren. Met al dat geld steek ik gewoon lekker mijn middelvinger op', aldus Jaap. Dat is toch fokking niet normaal! Later, als hij in 2009 bij Jensen aan de bank zit, trekt Jaap het boetekleed aan en zegt te zijn ingehuurd als acteur in *De Gouden Kooi*: 'Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik gekwetst heb. Ik heb dingen gedaan die moreel gezien niet door de beugel konden en dat was geheel mijn eigen keuze. Mijn alter ego Terror Jaap heeft mensen het leven zuur gemaakt, want ik was een acteur in *De Gouden Kooi*.'

PLOF

Jaap houdt van eten. Het liefst spareribs. Na zijn vertrek uit *De Gouden Kooi* schranst hij 50 kilo varkensribbetjes aan zijn toch al niet iele torso. Zo weegt hij op dat moment 220 kilo schoon aan de haak. Afijn, Jaap won een hoop duiten. Maar Japie gaat niet zo verstandig om met zijn gewonnen poen. Hij zet zijn kapitaal op de bank van... Dirk Scheringa. Pats, boem, plof. Weg centjes. Een ton is het enige wat Jaap overhoudt. In 2010 komt de forse *Gouden Kooi*-winnaar onverhoeds weer eens in het nieuws. Jaap heeft een interview gehouden met Joran van der Sloot over de Natalee Holloway-zaak. Met Joran aan de leugendetector legt Jaap hem allerlei vragen voor, zo verklaart Joran dat Natalee onder invloed van cocaïne van een balkon zou zijn gevallen en op die manier het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingewisseld. Na onderzoek van het Arubaanse OM blijkt dat de verklaring niet klopt. De geruchten dat Jaap bevriend zou zijn met Joran doet de spekkenkoek af als onzin: 'Wij zijn absoluut geen vrienden. Ik vind Joran een weerzinwekkend persoon

na de moord in Peru. Daarvoor vond ik hem een zwaar getroebleerd persoon die aan ernstige psychische stoornissen lijdt.' Dat was voorlopig het laatste wat we van Japie hebben vernomen. Terwijl de zwangere *Gouden Kooi*-collega Amanda op straat is gegooid door DJ Afrojack, woont Jaap met zijn Cora in een stacaravan...

Wetenswaardig feitje: Japie deed in 2008 mee aan *De Nationale IQ Test*. Hij behaalde een score van 123, wat 'bovengemiddeld begaafd' inhoudt. Even hoog als bijvoorbeeld nieuwslezer Rick Nieman.



Hans van der Togt

LEEFTIJD: 64 JAAR
CLAIM TO FAME:
RAD VAN FORTUIN

Hans van der Togt kennen we natuurlijk van dé megahit van de jaren '90: het legendarische *Rad van Fortuin*. Vóór zijn illustere televisiecarrière serveert Hans als stewardess vieze vliegtuigmaaltijden en pinda's bij Lufthansa. Hij verklaart later in het programma *Ranking the Stars* - waar Hans dé absolute smaakmaker is en menigmaal Viola Holt voor lul zet - dat hij bij de vliegtuigmaatschappij werd ontslagen na een brok hasj te hebben meegesmokkeld uit India. Diezelfde brok hasj leidt tot de ontplooiing van één van de gemakkelijkste showmasters van de Nederlandse tv ever. Na in de jaren '70 bij de AVRO te hebben gebivakkeerd schoot Hansies carrière in 1990 als een Lufthansa-vliegtuig het luchtruim in als showmaster van, jawel, het *Rad van Fortuin*! Acht jaar lang spat de passie, hartstocht en liefde voor het vak van het beeld, met Nederland aan de buis gekluisterd. Vol enthousiasme laat hij 'onze enige echte eigen' Leontine Ruiters de bordjes omdraaien (waarvoor dank Hans), de kandidaten letters kopen en van de gewonnen gulden een nieuwe cd-opbergmap, weekendje Duinrell of vitrinekast uitzoeken. 'We namen twintig



afleveringen in een week op. Daarna had ik drie weken vrij. Mijn vriend had de koffers gepakt als ik op vrijdag thuiskwam en dan vlogen we naar Mallorca. En daarvoor kreeg ik driehonderdduizend gulden per jaar.' 'Onder mijn presentatiedesk stond altijd een flink bel wodka-jus.' Na acht jaar te hebben geshined als host van het Rad gooit RTL de 23-jarige tv-

loopbaan van Hans abrupt en op wrede wijze in de grijze afvalcontainer. En Hans? Die valt in het diepe en donkerzwarte gat van de vuilniswagen: 'Het voelde alsof de maatschappij me had uitgekotst. Daar zat ik: alleen, met twee hondjes, geen fuck te doen. Was ik nou echt zo slecht?' Hans mag nog

een halfjaartje de vuilnisbelt onder de tv-programma's presenteren: een belpelletje. 'Het is een diepe vernedering om zo je carrière te beëindigen.' Tot overmaat van ramp loopt zijn relatie met vriend Chris-Paul Stapels ook nog 'ns op de lippen en overlijdt Chris-Paul een paar maanden later aan de gevolgen van aids. Na zeven jaar in zijn luie stoel te hebben vertoefd maakt Hans in 2007 zijn comeback als acteur in de musical *Fame*. De inmiddels 100 kilo wegende Hans trekt in die tijd de beerput volledig open in een openhartig interview met *Nieuwe Revu*. 'Natuurlijk ben ik een alcoholist. Als je drie glazen per dag drinkt, ben je volgens de officiële norm verslaafd. Ik dronk eerst drie flessen per dag, nu nog maar één. Ik ben nu eenmaal gek op drank.' Diezelfde drank blijkt bij het presenteren van het *Rad van Fortuin* voor flink wat vertier te hebben gezorgd. 'Onder mijn presentatiedesk stond altijd een flink bel-wodka-jus. Telkens als een kandidaat een zwengel aan het rad gaf, nam ik buiten het oog van de camera een slok. Dat was de enige manier om vrolijk te blijven.' Jeurteje Hans, dat zijn nog 'ns ontboezemingen! Het blijkt niet de eerste verslaving waar Hansie mee kampt: 'Ik woonde in een commune en probeerde van alles uit. Hasj, heroïne, lsd. Ik vond het zó fantastisch dat ik er maar snel mee ben opgehouden.' Naast zijn wijnverslaving houdt de presentator ook wel van een sigaretje op z'n tijd. 'Ik rook zo'n veertig sigaretten per dag. En dat al zo'n 44 jaar. Het is eigenlijk een wonder dat ik nog leef...' Ook over zijn angst vertelt Hans hardop: 'Het is mijn grootste nachtmerrie: eindigen als een eenzame, stokoude nicht.' Lexa.nl Hans, Lexa.nl. Na wederom een lange stilte rondom het voormalig RTL-boegbeeld worden we op een zonnige lentedag in 2009 plots opgeschrikt door de bekendmaking dat de enige echte Hans van der Togt omroeper wordt voor Comedy Central. Tot teleurstelling van velen blijkt het om een misselijkmakende 1 april-grap te gaan. Hans, flensje, we missen je man.

Wetenswaardig feitje: Hans van der Togt heet in het dagelijks leven eigenlijk Hans Peter van Dongelen en is tegenwoordig de officiële presentator van de *BeaBingo* (check beabingo.nl maar 'ns).



Ron Brandsteder

LEEFTIJD: 61 JAAR
CLAIM TO FAME:
SHOWBIZZQUIZ,
RON'S HONEYMOONQUIZ

Wakker gemaakt worden door de huilende baby van de burens, een naar zweet stinkende Koreaan met obesitas naast je in het vliegtuig én de lach van Ron Brandsteder. Weinig dingen zijn zó naar als de lach van Ron Brandsteder. Negenentwintig lange jaren maar liefst schalden Ron's karakteristieke, bronchitisuithalen door tot diep in de vezels en poriën van de Nederlandse televisiekijker. Die piepende schaterlach wordt op 10 september 2007 dan ook volkomen terecht bekroond met de prijs: Meest Irritante Lachsalvo Aller Tijden. RTL kent geen genade. Het haalt Ron linea recta van de buis. Brandsteder verbouwereerd achterlatend: 'Dit had ik nooit zien aankomen, ik heb mijn charismatische lachsalvo altijd als vriendelijk en populair beschouwd. Blijkbaar komt dit niet bij iedereen zo over, helaas.' Hoe ironisch: *Laat ze maar lachen* is zijn laatste programma bij de jolige familiezender. Heng, hik, plons Ronald houdt wel van een borreltje. Oh, en van autorijden. De BOB-campagne kan Rons reet kussen. Zo is de goedlachse showman rond de eeuwwisseling betrokken bij een ongeval. Na afloop van een kerstborrel kiepert hij met bolide en al in de rivier de Vecht. De 'quizmaster' verdwijnt onder water maar weet zichzelf met een Houdini-act te redden uit de hachelijke situatie. Opvallend/verstandig genoeg meldt hij zich de volgende dag pas op het politiebureau. Hij verklaart door vermoeid-'hik'-heid achter het stuur in slaap te zijn gevallen. Oh en ja, hij had wel enkele glazen wijn en champagne soldaat gemaakt. Dan is het echter al te laat voor een ademanalyse. Ron komt goed weg,



Best bekeken programma's ever op de Nederlandse televisie:

1. Uruguay – Nederland (halve finale WK'10) - 12.300.000 kijkers
 2. Nederland – Spanje (finale WK'10) - 12.270.000 kijkers
 3. Nederland – Brazilië (halve finale WK'98) - 11.700.000 kijkers
- *De gehele top-tien bestaat uit wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal
**Best bekeken overige uitzending: Peter R. de Vries (uitzending met Joran v/d Sloot & 'dat is vies' Patrick') met 7.030.000 kijkers.

maar niet voor lang. Een jaar later is het alsnog raak. In september 2001 knalt hij in Amsterdam boven op een vuilniswagen. Ron snelt er als de wiedeweerga vandoor, maar wordt bij zijn riante woning alsnog aangehouden door vier wouten. Ronald verzet zich als een krankzinnige, maar weet niet te ontsnappen. Geboeid en met gebogen hoofd wordt hij afgevoerd naar zijn parttimecel. Onderzoek aldaar leert dat Ron anderhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed heeft. Omdat Ron verklaart na thuiskomst twee borrels te hebben gedronken wordt hij niet aangeklaagd voor rijden onder invloed. Wél voor doorrijden na het veroorzaken van een aanrijding én het zich verzetten tegen zijn aanhouding. Schoorvoetend accepteert hij later zijn straf van veertig uur schoffelen in 't plantsoen. Met oranje hesje. De jolige drinkbroeder blijkt echter ook zonder alcoholische versnapering achter de slokdarm geen feilloze chauffeur. Ergens in april 2010 beukt hij met zijn Jaguar een vijftienjarig meisje van haar fiets. Ron schrikt zich het leplazarus: 'Ik dacht dat ik op kon trekken, en na een meter had ik haar al tegen de auto. Vreselijk, ik schrok enorm. Ik ben nu vooral opgelucht dat het niet erger is dan het al is.' Het meisje houdt er een gebroken been en gebroken duim aan over, Ronnie een ingedeukte voorbumper. In 2011 wordt Ron bijna te grazen genomen door Frans Bauer in *Bananasplit*. Bijna, want de grap mislukt nadat een vriendelijke vrouw Ron niet herkend als grootheid Ron Brandsteder met als gevolg dat Ron zierend weggrijdt. Aan Radio 649 vertelt Frans: 'Ron vond het niet leuk dat ze niet wist wie hij was. En dat ging van kwaad tot erger. Ron is boos weggereden. Hij was gewoon woedend, het was écht een situatie. Ik heb gerend voor mijn leven om hem tegen te houden, maar ik zag alleen maar rookwolken.' Pfff, je bent me er eentje Ron. Een pannenkoek! Wetenswaardig feitje: Brandsteder is eind jaren '70 elf maanden getrouwd geweest met Patty Brard. **FHM**

Verbeterd: de beste schud-mix!

FHM'S PANNENKOEKENMENU

Opdat we deze pannenkoeken nooit vergeten...

Hans Kazan

Wat Dacia van Renault is, dat is Hans Kazan van Hans Klok. Maar goochelskills kunnen hem niet ontzegd worden. Verhuisde in 2006 naar Marbella en opende Magic Place in Torremolinos. Wegens gebrek aan succes trok de hoofdinvesteerder zich terug en Hans ging failliet. Tot overmaat van ramp brandde zijn magische plaats tot op het laatste toverstokje af. Sneu verhaal van een poffertje.

Harry Mens

Misschien wel de belabberdste presentator van Nederland met zijn erbarmelijke, schaamteloze reclameprogramma *Business Class*. Prees ooit Palm Invest aan als 'betrouwbare investering'. Talloze mensen verloren duizenden zuurverdiende euro's met investeringen in dit malafide bedrijfje. Harry is een pannenkoek die eigenlijk een tortilla blijkt te zijn.

Karl Noten

Fitnesstrainer die zijn ontspanning zocht in kinderporno. Presenteerde programma's als *Nederland in Beweging* én, geen grap, een fitnessprogramma voor kinderen: *de KidzClub*. Werd voor de kinderporno op zijn computer veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur.

Andries Knevel

Samen met Tijs van de Brink de vormgever van de Euroshopper onder de praatprogramma's. Zit als een verkrampde koala op z'n presentatiestoel. Zei bij zijn bekering tot het christendom: 'Alles was waardeloos vergeleken met het evangelie. Ik heb al mijn popmuziek weggedaan. Jazeker, bij een echte bekering doe je je popmuziek weg.' Hoogstaand pannenkoekengedrag.

Emile Ratelband

Tjakkaka! Tj akka, tj akka, tj akka! *Nuff said*. Noemt zichzelf een 'entertainer'. Wij spreken liever van een rare kwibus. Nam het eerder op voor Osama Bin Laden: 'Een verlicht denker wiens daden gerechtvaardigd zijn'. Vindt homoseksualiteit 'een afwijking zolang zij in de minderheid zijn', maar nam deze uitspraken later terug. Noemt zich tegenwoordig motivatietrainer. Wij noemen hem een pannenkoek gemaakt met een bedorven blikje Red Bull.

Mart Smeets

Geliefd en gehaat onder de Nederlandse bevolking. Als Mart, getooid in een gebede Noorse trui met een damhertgewei op de achterkant, naast Ria Visser achter z'n desk in Thialf zit, kunnen wij maar aan één ding denken: die twee hebben gebatst. Bah! Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Goed nieuws voor de haters: na de Olympische Spelen van Londen schijnt Mart met pensioen te gaan.

Menno Buch

Maakt in de jaren '90 bizarre seksfantasieën voor *Sex voor de Buch*, dat miljoenen kijkers trok. Niets is te ranzig. Zo was er een man die seks wilde hebben in een bad gevuld met bruinebonensoep. Menno regelt het allemaal. Is tevens pionier en koning van de 06-sexsexsex lijnen. Oh en Menno heeft het niet zo op mensen: 'Ik ben niet geïnteresseerd in mensen. Ik houd niet van mensen.'